

Beste lezer,

Wat is december altijd een gezellige, drukke, en bijzondere maand. We kijken vaak terug naar het afgelopen jaar, maar tegelijkertijd kijken we ook al een beetje vooruit naar wat komen gaat. Ook in dit schrijven willen we terugblikken op de afgelopen periode. Wat hebben we allemaal beleefd in groep 1 en 2.

Na de herfstvakantie zijn we gestart met het thema: Herfst. En tijdens dat thema hebben we extra veel geleerd over de SPIN. Tjonge jonge, wat zijn dat mooie en interessante diertjes zeg. We wisten al dat een spin 8 poten heeft en een web maakt. Maar dat een spin ook 8 ogen heeft, daar waren we wel verbaasd over. Maar woorden als: gifklauwen, kopborststuk, spintepel en wielwebspin waren nieuw voor ons allemaal (ook voor de juffen 😊) Veel kinderen vonden in het begin van dit thema de spin wel een spannend diertje, maar na 3 weken wisten we dat dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Hoewel de juffen het stiekem nog best wel een beetje spannend vinden hoor als ze een grote spin zien.



Een leuk liedje dat we veel gezongen hebben is: Marilyn de dikke spin → [Marilyn de dikke spin - YouTube](#)



Eind november hebben we natuurlijk gewerkt over Sinterklaas. Wat was het spannend of het allemaal wel goed zou komen. Ozosnel die eerst jarig was en vervolgens was verdwenen. Een baby Piet in het grote Piethuis, de sleutel van het pakjesruim die weg was. Heel veel problemen waar we ons wel zorgen over hebben gemaakt. Maar gelukkig komt het bij dit feest altijd weer goed.

We hebben in deze periode veel geknutseld, gespeeld in ons piethuis, cadeautjes ingepakt, liedjes gezongen en natuurlijk pietengym gehad. En op 3

december hebben we het afgesloten met een bezoek van Sinterklaas en 2 Pieten bij ons in de groep. Wat zijn we verwend met een leuk cadeautje voor elk kind! Dank u Sinterklaasje!

Een lied wat we aan Sinterklaas hebben laten horen was: Feest voor Sinterklaas → [Diego - Feest voor Sinterklaas \(Officiële Video\) - YouTube](#)

Tijdens dit schrijven is de tijd van verwachten aangebroken. We leven met elkaar in de klas toe naar het Kerstfeest. We hebben de klas gezellig gemaakt met allemaal lichtjes, de kerstboom is versierd met ballen en zelfgemaakte werkjes en elke dag steken we 's morgens de adventskaarsen aan.

Wat is het waardevol om de kinderen in de klas te vertellen over wat er meer dan 2000 jaar geleden is gebeurd in Bethlehem. Jezus is voor ons naar de aarde gekomen. Hij is geboren in een stal, niet in een mooi Paleis of een dure woning. Maar heel gewoon kwam Hij naar de aarde. Dit feest vieren we met elkaar in de klas, we horen dan het verhaal van de geboorte van de Here Jezus en we zingen samen mooie liederen die hierbij passen. Bijvoorbeeld het lied: Heel gewoon → [Heel gewoon, heel gewoon Kinderopwekking 048 - YouTube](#)



Vanaf 20 december start onverwacht toch eerder de kerstvakantie. Wij wensen iedereen een hele gezellige vakantie toe, gezegende kerstdagen en een gezond en voorspoedig nieuwjaar!

Groetjes van ons,
Juf Hillegonda en juf Madeleen

