

Beste lezer,

Na de kerstvakantie zijn we gestart in een mooi 'nieuw' klaslokaal. De muren zijn in de vakantie gewit en één muur is in een warme zandkleur gesausd. De bruine kozijnen en radiatoren zijn nu zwart en de bordeauxkleurige deuren hebben nu een staalblauwe of pastelgroene kleur gekregen. Een radiatorombouw maakt het geheel netjes af. Daarnaast hebben we een nieuwe leeshoek gekregen, met planten erbij voor een huiselijke sfeer. Het ziet er weer fris en gezellig uit in de klas. Ook de kleuterhal is flink veranderd. Wat zijn wij er blij mee!



We zijn gestart met het thema 'AFVAL', waarbij we de kinderen hebben geleerd waarom we afval scheiden en in welke prullenbak (of container) hun afval dan hoort. Ook hebben we kunstwerken gemaakt met materialen die we anders niet meer gebruiken. We sloten dit project af met een bezoek van de ROVA bij ons op school. De kinderen mochten het schoolplein afvalvrij maken. Voor de succeservaring van gevulde vuilniszakken hadden wij wel stiekem eerst wat afval 'gedumpt'.



Hierna waren de 'OLYMPISCHE SPELEN' aan de beurt. Mooi om vooral 'onze' schaatsers uit Nederland te zien schitteren. We hielden de medaillespiegel dagelijks bij en zelfs onze gymles bestond uit allemaal olympische winterspeltjes: rodelen, skiën en bobsleeën. De kinderen gingen allemaal met een zelfgemaakte gouden medaille naar huis.





Vorige week hebben we net een project afgesloten over landen. Elke klas werkte over een land en de kleuters hadden het over 'ITALIË'. In de bouwhoek werd het Colosseum gebouwd, de toren van Pisa is geverfd, er werd schepijs gemaakt in de zandtafel en de huishoek was omgetoverd tot pizzeria.

Tijdens de kijkochtend mochten de kinderen een echte pizza bakken in de Pizzarette voor hun ouder(s). De ouders kregen een bestellijst, waarop ze mochten aanvinken wat zij op hun pizza wilden hebben. De pizzabakkers gingen aan het werk en rekenden uit hoeveel hun ouders moesten 'betalen'. Het project werd diezelfde middag afgesloten met het bakken van een pizzaatje voor henzelf en een lekker roomijsje.



Tussendoor zijn we ook nog naar de molen geweest. Dit was een educatief uitje om de kinderen kennis te laten maken met het cultureel erfgoed van Hasselt. De kinderen mochten zelf hun meel malen op de molensteen.

We hopen dat u genoten hebt van dit inkijkje in onze groep!

Hartelijke groeten van juf Madeleen en juf Hillegonda